

Crazy World (1992)

Sieth Delhaas

Bijeen, september 1992

Hoe vaak zijn de woorden 'crazy world' al niet neergeschreven in de brieven die de pelgrims naar Europa sturen? Er spreekt verlegenheid uit. Een crazy world te midden van gastvrijheid, of andersom misschien.

Je voorbereiden op de pelgrimstocht of er middenin zitten, betekent lezen over dat wonderlijke Amerika. En lopen in die wereld is je absoluut crazy gedragen.

De filosoof Jean Beaudrillard schrijft in zijn boek *Sideraal* over Amerika:

'Wanneer je uit de auto stapt, bega je een misdaad. Zodra je gaat lopen ben je, net als een zwerfhond op de snelweg, een gevaar voor de openbare orde. Alleen immigranten uit de Derde Wereld hebben het recht om te lopen. Voor de anderen zijn het lopen, de vermoeidheid, de spierarbeid zeldzame weldaden geworden, 'services' waarvoor je veel moet betalen.'

En de pelgrims lopen maar! 3500 kilometer van de 4200 zitten er nu op.

De presidentsverkiezingen zijn merkbaar in de ter dood veroordelingen. De doodstraf is populair in de V.S. en het aantal executies is dit jaar in sommige staten verdubbeld, wat tegenstanders wijten aan deze verkiezingen.

In Little Rock, de residentie van Bill Clinton, hebben de pelgrims geprotesteerd tegen de executie van een 25-jarige man, die op zijn achttiende een moord zou hebben gepleegd. Het bewijs dat deze man werkelijk de dader was, stond zeer zwak. Als gouverneur heeft Clinton de macht de straf in zijn staat te voorkomen. De gastheer waar de pelgrims die nacht logeerden, denkt dat Clinton zelf niet voor de doodstraf is, maar dat hij dit als presidentskandidaat moeilijk met zoveel woorden kan uitspreken. Is dat de handelsgeest, die de hedendaagse burgers van de V.S. hebben overgehouden van hun Europese voorouders?

In dit Columbusjaar valt de nadruk wel erg op het aandeel van Columbus, de Roomse koningen en de toenmalige paus bij de verovering van de Nieuwe Wereld. Wat de Verenigde Staten van Noord-Amerika betreft, is de geschiedenis toch heel anders gelopen. Daarover vertelt Philippe Jaquin in *De Indianen van Noord-Amerika*. Het boekje bevat talrijke historische afbeeldingen van veroverende Europeanen, pelsjagers, bevers, kleurig beschilderde en getooide Indianen. Al rond het jaar 1000 brachten de Vikingen een bezoek aan die streken. Vijfhonderd jaar vergat Europa 'Vinland'. Maar toen zeilschepen en kompas betrouwbare instrumenten werden en de goudkoorts de aderen van Europese mannen in vuur zette, zagen de Indianen steeds vaker de grote schepen van Engelsen, Fransen en Hollanders aan hun horizon.

De grote hoeveelheid vis voor de kusten van het latere Newfoundland trok de vreemdelingen aan die in het Europa van die dagen met grote voedseltekorten kampten. Wat begon met een



*A Walk
across America*

voorzichtige ruilhandel: otter- en bevervellen in ruil voor priemen, messen, versleten lappen, brood en brandewijn, eindigde in luttele eeuwen in ziekte, dood en bijna-uitroeiing.

De handelsgeest van de Europeanen bleek een boze te zijn.