

Pelgrimeren in het Columbusjaar (1992)

Sieth Delhaas

pelgrim voor 2½ maand, van Albuquerque tot de Nevada Test Site

Kerkinformatie, oktober 1992

Inleiding

Op 12 oktober, de dag waarop Columbus in 1492 het nieuwe continent Amerika bereikte, eindigt een acht maanden durende pelgrimage die op 16 februari 1992 begon in St. Marys in Georgia, bij een militaire basis waar Trident onderzeeërs met nucleaire lading liggen.

Afwisselend namen 15 tot 35 pelgrims uit Nederland, Duitsland, Engeland, België, Oostenrijk en Australië deel aan de Europese Peace Pelgrimage '92 (EPP'92). Zij liepen ruim 4200 kilometer voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Het Vredesfonds van de Gereformeerde Kerken in Nederland was een van de sponsors voor de organisatie van deze Europese Peace Pilgrimage '92.



Ontdekking

Vooraf in de Verenigde Staten van Amerika worden er grootse herdenkingsfeesten georganiseerd rondom de 'ontdekking' van dit continent door Columbus. Zulke herdenkingen zijn – op z'n zachtst gezegd – beledigend voor de nakomelingen van de circa dertig miljoen mensen die ten tijde van die 'ontdekking' dit continent bevolkten. Tijdens de eeuwen na die ontdekking is het aantal inwoners, door Europeanen aangeduid met de verzamelnaam *Indianen*, door moord, gerichte genocide, westerse ziekten en uitputting door slavenwerk, dusdanig ingeperkt, dat vele van deze inheemse volken nog altijd vrezen voor hun voortbestaan als volk.

Een van die redenen tot vrees is het testen van atoomwapens in het gebied van de *Western Shoshone*, waarin de regering van de Verenigde Staten de Nevada Test Site heeft ondergebracht. Gedurende meer dan veertig jaar worden op deze plaats, die voor de *Western Shoshone* een heilige plaats is, kernbommen getest. Tot de jaren zestig bovengronds, daarna ondergronds. Dit jaar zijn dat er opnieuw op z'n minst zes.

Kanker

In 1989 heeft een vertegenwoordigster van de *Western Shoshone* aan de vredesbeweging in Europa om hulp gevraagd, omdat haar volk door kanker dreigt te worden uitgeroeid en doordat er steeds meer misvormde kinderen worden geboren.

Vanaf die tijd is er gewerkt aan de voorbereidingen voor de EPP'92. De Nederlandse

vredesactivist Frits ter Kuile nam het initiatief. Besloten werd deze pelgrimage tot een Europese aangelegenheid te maken omdat vooral de in Noord Amerika wonende volken verdreven en bedreigd zijn door West-Europese kolonisten tijdens de afgelopen vijfhonderd jaar. Bovendien wordt het bestaan van de Indianen bedreigd door de voorwaarden die wij Europeanen verbinden aan ónze veiligheid en militaire verdediging.

Uranium

Voor het maken van kernwapens is uranium nodig. Nadat de Indianen in de vorige eeuw hun woongebied grotendeels zagen ingeperkt tot woestijnachtige ‘reservaten’, omdat de hun toebehorende gebieden voor de Verenigde Staten winstgevendere mineralen bevatten, bleek in de jaren veertig van deze eeuw, dat het voor de pas ontwikkelde atoombom onmisbare uranium, juist in die rotsachtige reservaten te vinden was.

Tallose Indianen hebben sinds de jaren vijftig in de uraniummijnen gewerkt. Velen zijn tientallen jaren – en worden nu nog – blootgesteld aan de dodelijke straling van dit erts. De grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de delving ervan laten, nu de prijzen van het erts sinds de jaren tachtig sterk zijn gedaald, het afval en de open mijnen nonchalant en onafgedekt achter. Het ‘stralende’ erts en afval lekt zo weg in het water en de grond van de Indiaanse reservaten.



Aandacht

De gedachte achter de EPP’92 is, dat Europa en de Europese Amerikanen samen verantwoordelijk zijn voor wat de Indiaanse volken is en nog wordt aangedaan. Daarnaast – en dat heeft alles te maken met de gedachten achter het conciliair proces voor *gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping* – is niet alleen het voortbestaan van de Indiaanse volken in gevaar. Door het voortgaan met kernproeven, het winnen van uranium, het omwerken van de uranium uit de afgedankte kernwapens tot energiebron voor kerncentrales, is het voortbestaan van de hele mensheid en de aarde zelf in gevaar.

Met deze pelgrimage willen de deelnemers de eigen achterban informeren over deze gevaren, ze willen discussies op gang brengen en hopelijk ook diepgaande veranderingen teweegbrengen. Tegelijkertijd hopen de pelgrims in de VS zelf door contacten met Europese Amerikanen de onwetendheid te doorbreken over wat er in hun eigen land gebeurt. Die onwetendheid op dit gebied is helaas ontstellend groot.

Excuses

Met vertegenwoordigers van de Indiaanse volken zijn vooraf contacten gelegd. De pelgrims hebben hun excuses aangeboden voor het onrecht dat hen tijdens deze vijf eeuwen is aangedaan door Europeanen, vanuit de Europese cultuur en haar godsdienst. Die excuses zijn door vooraanstaande vertegenwoordigers van verschillende volken met vreugde geaccepteerd.

Wij ervaren de uitnodiging om van 2 tot 4 oktober te mogen deelnemen aan een forum van de Inheemse volken van dit continent te Las Vegas, als een bewijs van hun acceptatie van onze excuses. Na afsluiting van dit forum zullen we met vele duizenden Indianen en vredesmensen uit de Verenigde Staten optrekken naar de *Nevada Test Site*, ongeveer drie dagen lopen vanaf Las Vegas, om de wereld ons protest te laten horen tegen de nog altijd voortgaande kernproeven.