

# Een blikopener – Sieth Delhaas (1982) boekrecensie

*Vrouwen spreken zich uit over huwelijk, relaties en pastoraat*

**Drs. M. van der Grijn**

NBD | Biblion recensie

Elf rooms-katholieke, hervormde en gereformeerde vrouwen vormden gedurende anderhalf jaar de subwerkgroep “Huwelijkspastoraat” van de werkgroep “De vrouw in Kerk en Samenleving” van de Raad van Kerken in Nederland.

Aan de hand van eigen ervaringen en de uitkomsten van een enquête onder (meer of minder kerkelijk gebonden) vrouwen concluderen zij dat het traditionele pastoraat, uitgeoefend door mannen, niet adequaat reageert op conflictsituaties (zowel in gezins- als werksituatie) die het gevolg zijn van vrouwenemancipatie en feminisme.

Gepleit wordt voor nieuwe vormen van pastoraat die rekening houden met de emancipatie van mensen.

De brochure is een welkome aanvulling op de nota ‘Openbaring van de ervaring; Resultaten van een onderzoek naar de belevingswereld van Nederlandse vrouwen in de katholieke kerk’ (a.i. 81-38-282).

Verplichte(nde) leesstof voor pastores en ambtsdragers, maar ook zeer toegankelijk voor de geïnteresseerde leek.

