

Feministische theologie een dwaalweg – Sieth Delhaas (1986) boekrecensie

Drs. M. van der Grijn

NBD | Biblion recensie

De auteur, journalist en theoloog, vertelt wat volgens haar feministische theologie is.

Zij richt zich hierbij op mensen zonder theologische – echter wel met kerkelijke – achtergrond. Als rode draad loopt door het boek haar overtuiging dat het christendom de vrouw tegen de uitdrukkelijke bedoeling van haar Schepper en Jezus van Nazaret de plaats heeft onthouden die haar als mens rechtens toekomt.

Is dit een antwoord op haar steeds terugkerende vraag wat haar en andere vrouwen beweegt om binnen de vrouwvijandige kerk(en) te blijven?

Na haar inleiding behandelt zij achtereenvolgens: seksisme en feminisme; feministische theologie (waarbij zij o.a. ingaat op het ontstaan van de kerkelijke vrouwenbeweging / feministische theologie in Nederland); feministische theologie in de praktijk, (nu nog) eilandjes binnen kerk en samenleving.

Voor de geïnteresseerde leek (op theologisch gebied).

Met een voorwoord van prof. dr. C.J.M. Halkes, em. hoogleraar Feminisme en Christendom.

