

# Noem 't voor mijn part God – Sieth Delhaas (1993) boekrecensie

*J.M. van der Lans*

Biblion recensie

Dit boek vormt de neerslag van gesprekken met 12 mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van 17 tot 39 jaar, over de manier waarop zij zin geven aan hun leven en over de plaats dit godsdienst daarbij inneemt.

De personen, die aan het woord komen, verschillen in veel opzichten van elkaar: in opleiding, beroep, afkomst. Wat zij gemeenschappelijk hebben, is hun christelijke opvoeding (katholiek of protestant) en het feit dat zij min of meer afstand genomen hebben van de kerk, maar toch aan christelijke waarden inspiratie blijven ontlelen.

De manier waarop de gesprekken bewerkt zijn, met weglating van door de auteur gestelde vragen, levert een reeks boeiende portretten.

Het boek lijkt geschikt als discussiemateriaal in kerkelijke gesprekskringen en bij levensbeschouwelijke vorming.

De auteur publiceerde deze gesprekken eerder in een reeks afleveringen van het tijdschrift De Bazuin.

