

Een protestantse non – Sieth Delhaas (1989) boekrecensie

Drs. M. van der Grijn

Biblion recensie

In 1983 was het 500 jaar geleden dat de (latere) kerkhervormer Luther werd geboren; een stroom van publikaties kwam op gang.

Voor de auteur, catechete en publiciste, aanleiding aandacht te schenken aan de vrouw van Luther, wat resulteerde in de publikatie *Mevrouw Luther* (a.i. 84-21-045-1).

Een tweede druk, aangevuld met informatie na 1983 verkregen, blijft de oude opzet trouw: een drieluik (tijdsbeeld – Katharina in verschillende fasen van haar leven – beschouwingen achteraf) plaatst Katharina naast, en niet achter, Luther.

De poging van Delhaas geschiedschrijving te beoefenen waarin ook de vrouw subject is mag als geslaagd worden beschouwd; wij leren Katharina von Bora kennen als een vrouw met eigen kwaliteiten.

Het boek leest prettig. Aan te raden voor theologisch en historisch belangstellenden.

