

Vanuit de eigen geschiedenis naar het heden en de toekomst II (1997)

Sieth Delhaas

Geschiedenis is het beschrijven van op elkaar volgende gebeurtenissen. Maar geschiedenis is ook het interpreteren, het duiden van die gebeurtenissen.

Hoe staat een bepaalde gebeurtenis in verband met de tijd waarin deze plaats vindt?

Hoe verhouden bepaalde gebeurtenissen zich tot elkaar?

Hoe verloopt de ontwikkeling van een reeks gebeurtenissen?

De laatste vraag waar jullie vanochtend mee bezig geweest zijn was: sluit de spiritualiteit van jullie congregatie aan bij de problematiek en het mens-zijn aan het eind van de twintigste eeuw?

De congregatie van de kleine zusters van de Heilige Joseph is gesticht in 1872. Honderdvijfentwintig jaar geleden. Hij is gesticht door een man, namelijk Petrus Joseph Savelsberg. De naam Joseph, ongetwijfeld van de heilige Joseph afkomstig, komt voor in de naam van de stichter.

Waarom is een congregatie voor zusters gesticht door een man?

Die vraag komt bij mij op.

Ik ben een buitenstaander. Niet een religieuze. Wel een religieuze vrouw. Ik ben bovendien niet katholiek opgevoed. Ik weet wel aardig wat van deze traditie af en ik voel me er door mijn werk met veel vrouwen ook mee verbonden. Bovendien ben ik me ervan bewust dat de tijd dat protestanten en rooms-katholieken gescheiden kerken zijn een veel kortere geschiedenis heeft dan de vijftien eeuwen gezamenlijke geschiedenis en traditie voor de kerkhervorming in de zestiende eeuw daar een eind aan maakte.

Dus de katholieke geschiedenis is ook mijn voorgeschiedenis.

Ik vertel wat me nog meer opvalt in de geschiedenis van de kleine zusters van de Heilige Joseph.

In de mensengeschiedenis gaan mensen, dingen, woorden voorbij. Jezus zegt: *Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan*. Jullie congregatie is nu bijna aan haar eind gekomen.

U staat, en alle religieuzen voor u, in de traditie van Jezus woorden. U hebt er naar getracht om de woorden van Jezus te doen. En u hebt Jezus belofte: *Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan*. De woorden van Jezus zijn geen valse troost.

De congregatie van de *Kleine Zusters van de Heilige Joseph* zal waarschijnlijk met uw heengaan voorbijgaan. Maar wat u hebt gedaan in Jezus' naam zal geenszins voorbijgaan.

Wat blijft u nog te wensen over?

Vraag voor het middagedeelte:

De 'grote' kloostervrouwen zoals Hildegard von Bingen, Clara van Assisi en Theresa van Avila hadden in haar tijd een strijd te voeren, die samenhang met de tijd waarin zij leefden.

Is er voor de religieuze van deze tijd een strijd of uitdaging aan te wijzen?

Waar ligt die voor jou?