

# In Gods naam (1990)

*Sieth Delhaas*

de Bazuin, Splinter, juli 1990

Het komt mij voor dat mannen slechte lezers zijn van hun heilige boeken. In 1990 pas komen christelijke theologen/gelovigen er achter dat mannen en vrouwen geschapen zijn naar Gods beeld. Die 'ontdekking' schrijven zij met zoveel woorden uit in een verklaring van de Wereldraad van Kerken op de bijeenkomst in Seoul in maart jl. 'Deze schepping naar Gods beeld', schrijven de ontdekkers, 'is de basis van een dynamische verhouding tussen vrouwen en mannen voor de verandering van de maatschappij. Wij zullen patriarchale structuren weerstaan, die geweld doen voortduren tegen vrouwen in hun thuissituatie en in een maatschappij die hun werk en seksualiteit uitbuit. Wij verbinden ons wegen te zoeken voor het verwerkelijken van een nieuwe gemeenschap van vrouwen en mannen.'



En dat na negentien eeuwen evangelie!

En wat doen mannen na dertien eeuwen Koran? Vanaf het begin van de Ramadan kent Algerije een ongekende golf van intolerantie waarvan vrouwen als eersten het slachtoffer zijn. De islamitische extremisten creëren een klimaat van terreur om te trachten vrouwen aan hun zedelijke orde te onderwerpen. Mannen, verenigd in een soort heilige militie, beroven vrouwen op de universiteiten van haar vrijheid, slaan met stokken en zweepen, controleren de dracht van de sluier. Zij steken huizen in brand van voorvechtsters van vrouwenrechten of van weduwen of gescheiden vrouwen die ervoor gekozen hebben met haar kinderen te leven zonder man en zonder beschermer.

In Irak kan een man sinds dit jaar geheel volgens de wet een vrouw in zijn familie vermoorden als die beschuldigd is van overspel.

In dat land is een wetsvoorstel ingediend dat erop gericht is de uitoefening van de magistratuur en advocatuur aan vrouwen te verbieden.

In Algerije is het al zover gekomen dat onder druk van de fundamentalisten vrouwelijke rechters en artsen geweigerd zijn.

In Jordanië is een vrouwelijke journalist, kandidaat voor het parlement, bedreigd met een doodvonnis, uitgesproken door religieuze leiders.

In het Europese Frankrijk hebben in 1989 de fundamentalisten een offensief ontketend tegen de rechten van vrouwen en de neutraliteit in het onderwijs.

Waar God al niet goed voor is.

Een groeiend aantal vrouwen in die landen blijkt stevig met hun voeten op de aarde te staan. Zij protesteren en weigeren 'als zondebok te dienen voor de sociale, economische en culturele crisis die het land doormaakt.' Zij eisen dat deze misdaden tegen vrouwen gestraft worden.

Er zetelt een president in de Présidence de la République in El Mourabia in Algérie en van hier uit kunnen de eisen van deze vrouwen kracht worden bijgezet.