

# Visitekaartje (1990)

## *Sieth Delhaas*

De Bazuin, Splinter, 2 februari 1990

In het voorgeborchte van de tandarts bladerend in een woonblad las ik de advertentie: je huis, dat is toch je visitekaartje! Reclame voor glazen schuivende panelen, loggia's en meer verrukkelijke huizige snufjes. Uitgebroken uit de verwerking van een interview over de 1990-maatregel wordt de inhoud en betekenis van zo'n commerciële tekst als vanzelf getrokken in de sfeer van de stof waarmee ik doende ben.

Met het prachtige buiten in de advertentie verbind ik de persoon die aangesproken wordt en zich dit kan permitteren: zijn visitekaartje dus.

Wie zorgt ervoor dat dit visitekaartje smetteloos blijft? Nietwaar, een visitekaartje behoort noch gekreukeld, noch vlekkelig te zijn. Het wil iets zeggen over – de onkreukbaarheid en zuiverheid van de bezitter. In welk opzicht dan ook.



Wat zegt het Breed Platform Vrouwen voor Economische Zelfstandigheid over de 1990-maatregel? Dit vindt dat vrouwen en meisjes – die op of na 1 januari 1990 achttien jaar werden/worden – economisch nog kwetsbaarder zullen worden dan zij voorheen al waren. De overheid suggereert in haar – slappe, en alleen op meisjes gerichte – campagne, dat meisjes vanaf die datum economisch zelfstandig zullen zijn. ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’.

De overheid, echter laat de voorbereiding op haar toekomst helemaal aan het meisje zelf over; tegen de eeuwenlange denktrant en praktijk in dat moeder de vrouw thuis hoort. Onbegonnen werk. Vooral laaggeschoolde meisjes en vrouwen – naast allochtonen en andere laagopgeleiden – worden ingezet als wegbereiders van een door de overheid geprekeerde maar niet gepraktiseerde economische zelfstandigheid voor iedereen.

‘Met meisjes die rijke mannen trouwen en die niet van hem scheiden – dat moet er nadrukkelijk bij -’, zegt de vrouw van het Breed Platform, ‘is niets aan de hand. Zij mogen gerust thuis blijven.’

Zullen zij in de toekomst de vrouwen worden van de man met het visitekaartje? Gaan zij dit onvoorwaardelijk smetteloos houden zonder inachtneming van eigen, wellicht nog niet ontdekte capaciteiten? Als haar kaartenhuis instort dan kan ze haar armoede aan niemand verwijten; ze was geen slimme meid, niet op haar toekomst voorbereid.