

Bezwangerd (1992)

Sieth Delhaas

De Bazuin, Splinter, 24 januari 1992

Om twee redenen heeft mij de promotie van Ineke Jonker-de Putter op 9 januari jl. diep getroffen. Nog geen tien jaar geleden kwam zij naar buiten met een hulpvraag omdat zij als kind seksueel was misbruikt. Als incest-overlevende wist zij, via hulpverlening op dit terrein aan meisjes en jongens, aan hulpverleners en aan moeders van misbruikte kinderen, met gigantisch doorzettingsvermogen dit punt te bereiken. In het bolwerk van de wetenschap, waar vrouwen honderden jaren door mannen zijn weggehouden, legt een incest-overlevende als promovenda een gigantische aanklacht neer: de problematiek van seksueel misbruikte kinderen binnen het gezin, waarbij de daders meestal mannen zijn.

Ineke Jonker heeft met deze promotie niet alleen een persoonlijk succes behaald. Het bereiken van deze plek is een succes voor de vrouwenbeweging in het algemeen en een hart onder de riem voor zwijgende en vechtende slachtoffers. Wat tien jaar geleden nog niet zegbaar was, wat niet geloofd werd, wat doodgezwegen behoorde te worden, waardoor daders zich absoluut veilig wisten en hun demonische praktijken ongestraft konden voortzetten, is in het veld van de wetenschap neergelegd door een ervaringsdeskundige zelf.

Als je kind misbruikt is luidt de titel van haar onderzoek dat gericht is op moeders van seksueel misbruikte kinderen. Een afschuwelijk boek. Moeders komen er na de ontdekking van het misbruik meestal slecht af, is één van haar conclusies. Familie, vrienden en zelfs hulpverleners nemen tegenover de moeder een houding aan die haar geen recht doet. Gelukkig voelen moeders zichzelf meestal niet schuldig. Wel hebben ze het gevoel dat ze tekort zijn geschoten tegenover hun kind.

Kun je nog tekort schieten in een cultuur waarin je seksueel geweld – een term van de promovenda – inademt en weer uitademt? Een cultuur die bezwangerd is van seksueel geweld? Moeders moeten zich dus speciaal wapenen in deze samenleving willen zij haar kinderen enigszins tegen daders kunnen beschermen. Machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een factor die almaar blijft domineren.

