

Blauwe envelop (1992)

Sieth Delhaas

De Bazuin, Splinter, 20 maart 1992

Toen de vrede met Oost- en Midden-Europa getekend leek, haalden velen verlicht adem en zegden vervolgens hun lidmaatschap van hun vredesbeweging op. Lijkt het wel. Een andere versie is: toen de Golfcrisis en -oorlog uitbraken en Saddam Hoessein door westerse belanghebbenden als Hitler werd af geschilderd, moesten ook fervente vredesapostelen erkennen dat wapens tegen zulke duivels geoorloofd zijn.



Vredesbewegingen wankelen op de grens van hun bestaan. IKV-kernen staken hun activiteiten, aangekondigde vredescursussen blijven onbevolkt, professioneel bemenste organisaties raken in de rode cijfers en moeten personeel ontslaan. Het al uit het begin van deze eeuw daterende *Kerk en Vrede* moet het na drie jaren glorende vrede met 161.000 gulden per jaar minder aan inkomsten doen. Veertienduizend meer dan de helft van haar inkomen.

Is minder alert zijn op vrede terecht? Het antwoord daarop is te vinden in de handel en wandel van onze eigen defensie. De Nederlandse militairen hebben geleerd van de Golfoorlog. Nieuwe plannen zijn gemaakt. Een luchtmobiele brigade moet gevormd 'die snel bij elk conflict en in elk soort terrein inzetbaar is, die zich over grote afstanden kan verplaatsen en over voldoende vuurkracht beschikt'. Geraamde kosten voor de veertig aan te schaffen helikopters: 3,3 miljard. De defensienota zegt dat politieke en economische problemen in de eerste plaats met politieke en economische middelen moeten worden opgelost, maar Nederland is ook bereid militaire middelen te gebruiken.

De armen van de wereld worden zich bewust van structuren. Weten waarom en hoe zij arm werden en worden gemaakt. Meer en meer staan ze met die verkregen kennis op onze stoep. '

'Zo nodig is Nederland ook bereid militaire middelen te gebruiken om de internationale rechtsorde en wezenlijke economische belangen te behartigen...'

We weten nu dat de Golfoorlog 450 miljoen van de Nederlandse middelen verslond. Uit welk budget werden die miljoenen onttrokken? Waar komen de miljarden voor de nieuwe brigade vandaan? Van ons belastinggeld. Tien procent daarvan gaat jaarlijks, meldt de Beweging Weigering Defensiebelasting met het oog op de blauwe enveloppen van deze dagen, naar Defensie.

Armen van nu en de toekomst houden we samen best buiten de deur.