

# Gehoorzaamheid (1991)

## Sieth Delhaas

De Bazuin, Splinter, 4 oktober 1991

Enkele maanden geleden interviewde ik een Nederlandse seksuoloog. De wereld en de seksproblematiek ter gelegenheid van het tiende internationale seksuologencongres overziend zei hij: de paus is de grootste moordenaar ter wereld want hij verbiedt mensen condooms te gebruiken. De seksuoloog, zelf eens een volgzzaam katholiek, doelde met die beschuldiging op de miljoenen mensen, vooral in Afrika, die de dood vinden door aids. Ik heb zijn woorden toen niet gepubliceerd. Te gemakkelijk stoten mensen zich aan zulke uitspraken, waardoor de rest van zijn visie op seksualiteit en de bedrivers ervan, verloren zou zijn gegaan.



Deze week werd ik aan zijn uitspraak herinnerd. Vanuit het wereldcongres van katholieke vrouwen in september in Mexico gehouden, werden een paar cijfers doorgegeven die zijn beschuldiging waard maken opnieuw in overweging te nemen. Een verslaggeefster van de KRO bericht uit het wereldcongres dat in het gastland Mexico per jaar twee miljoen abortussen worden gedaan en dat per jaar 500.000 vrouwen ten gevolge van een abortus overlijden. Deze vrouwen in dit zeer rooms-katholieke land onderwerpen zich nog steeds in gehoorzaamheid aan de voorschriften van de paus: zij gebruiken geen voorbehoedmiddelen. Hun gehoorzaamheid doet echter niet de werkelijkheid van alledag veranderen. Een nieuwe zwangerschap betekent: geen eten en geen onderkomen voor het kind, geen partner die mee de zorg voor het kind wil dragen. Deze waarheid dwingt vrouwen tot (illegale) abortuspraktijken. Conclusie: vijfhonderdduizend levens van vrouwen – alleen al in Mexico – heeft de paus op zijn geweten! Doorgaans pleegt het Vaticaan bij het verwerpen van abortuspraktijken slechts de vernietigde levens van de geaborteerde vruchten te tellen om ze vervolgens op de gewetens van de vrouwen te schuiven.

De levens van miljoenen vrouwen over de hele wereld, die jaarlijks aan een abortus overlijden uit gehoorzaamheid aan de paus, tellen kennelijk niet zwaar of helemaal niet.

Paus Johannes Paulus II een moordenaar?

Meer expliciet: Paus Johannes Paulus II een vrouwenmoordenaar?

Mag je dat zeggen?

Ik geef de beschuldiging van de seksuoloog nu toch maar door. Ik moet de laatste dagen erg aan die getallen denken en ik ben blij dat vrouwen in Nederland behoorlijk ongehoorzaam zijn.