

Mevrouw Luther – Sieth Delhaas (1983) boekrecensie

Drs. M. van der Grijn

NBD | Biblion recensie

De auteur, catechete en publiciste, poogt in dit boek een geschiedschrijving te beoefenen waarin ook de vrouw subject is – niet door negatief op te vallen, maar door zichzelf te zijn; zij probeert Katharina von Bora, die ruim 20 jaar (van 1525 tot 1546) getrouwd was met Maarten Luther, de plaats te geven die haar toekomt.

Zij baseert zich op de 'Tafelgesprekken' (door anderen genoteerde uitspraken van Luther) en op bewaard gebleven brieven van en aan Katharina von Bora. Als secundaire bron raadpleegde zij publicaties uit 1899 en 1912.

In een drieluik (tijdsbeeld – Katharina in verschillende fasen van haar leven – beschouwingen achteraf) plaatst de auteur Katharina naast (en niet achter) Luther; een vrouw met eigen kwaliteiten, van gelijk formaat als die van haar man.

Ook vraagt zij aandacht voor kwaliteiten die in de geschiedwetenschap vaak ten onrechte negatief worden geduid.

Nuttige en plezierig leesbare lectuur voor theologisch en historisch belangstellenden; goed uitgegeven.

