

Pelgrimage (1992)

Sieth Delhaas

De Bazuin, Splinter, 21 februari 1992

Nogal wat mensen verzetten zich bij het idee dat de aankomst van Columbus (1492) in de Nieuwe Wereld gevierd wordt. Dat is terecht als het woord *vieren* slechts betekend wordt in de zin van vereren, eer bewijzen aan. Vieren kan ook in de zin van gedenken, het verleden kritisch in ogenschouw nemen. Het blijkt dat dat voor velen nogal pijnlijke verrassingen oplevert.

Een terugblik op het verleden geeft zicht op uitroeiing, moord, mensenverachting, mensenhandel, mishandeling, slavernij, vernedering. Deze woorden zijn zo afgesleten dat ze niet de emoties en het eeuwenlange geweld van christelijk Europa – waarbij Nederlanders in wreedheid en bejag op winst vooraan gingen – tegen bewoners van andere continenten, dekken. De uitgeroeide Indianen in de Nieuwe Wereld worden gevolgd door geterroriseerde en gecriminaliseerde burgers uit de Europese moederlanden, daarna de 24.000.000 zwarte slaven uit Afrika, daarna de misleidde contractkoelies uit India en China. En nu: de uitgebuitenen van all-over-the-world op Amerikaanse en Europese bodem als illegale werknemers, als gastarbeiders, als prostituees, als ongewenste vreemdelingen...

Een pelgrim of een bedevaartganger is iemand die een voettocht maakt naar een heilige plaats om een gunst af te smeken of om boete te doen. Naar een heilige plaats trekt een klein groepje mensen de komende acht maanden. Jongstleden zondag zijn ze vertrokken vanaf Saint Mary's aan de Oostkust van de VS.

In dit plaatsje, genoemd naar de Moeder Gods, liggen Amerikaanse en Britse onderzeeërs beladen met kernkoppen, die per stuk vele malen de vernietigende kracht van de bom op Hiroshima bevatten. De andere heilige plaats is de Nevada Testsite, 4200 kilometer verderop. Eens aanbad het Shoshonevolk daar hun god. Nu aanbidden de VS en de NAVO-landen op dit ontvreemde gebied hun góden. Ondanks prachtige ontwapeningsbeloften worden daar nog steeds ondergronds kernproeven gedaan. Eén per maand gemiddeld.

De lopers van de European Peace Pelgrimage – een Nederlands initiatief – smeken op hun manier aan de goden van deze tijd een algehele kernstop af en pleiten voor teruggave van land aan de inheemse volken zodat zij veilig naast al die vreemdelingen op hun eigen bodem mogen wonen.

