

# Nachtmerrie (1994)

*Sieth Delhaas*

‘Geloven op maandag’, februari 1994

De laatste dag van het jaar een bericht over een moedige vrouw en een nachtmerrie. De nieuwe minister van energie Hazel O' Leaty – die naast gas en elektra ook kernbommen en andere nucleaire zaken onder haar beheer heeft – is met verbijsterende onthullingen gekomen: alle Amerikaanse regeringen van na de oorlog hebben tezamen zo'n zeshonderd experimenten met radioactieve straling gedaan op zwakzinnigen, zwangere vrouwen en gevangenen. Dit bericht lezend op de voorpagina van mijn krant, het beslag voor de oliebollen aan m'n vingers, doorkruisen namen als Mengele, Eichmann, Hitler mijn brein. Nee, het gaat over de Verenigde Staten van Amerika. De Godlof- en halleluja-staten.



Juist omdat Nederland in dagen rond de jaarwisseling het hoofd niet heeft staan naar onthullingen, haal ik het opnieuw aan. Om drie redenen. Ten eerste omdat met de moedige bekendmaking van de jarenlang geheim gehouden documenten door de pas aangetreden bewindsvrouw, dezelfde, al tien jaar oude verhalen van Indianen over deze schanddaden worden bevestigd. Tijdens onze pelgrimage (EPP'92) ter gelegenheid van het Columbusjaar naar de Nevada Test Site, vertelden Indianen ons hoe hun volken sinds de jaren vijftig uitgedund en geteisterd zijn door nucleaire misdaden van de Amerikaanse bedrijven en de overheid.

Vervolgens. Deze week toonde RTL-5 een documentaire over de Golfoorlog *diseases*. Opnieuw een nachtmerrie van misdaden van een overheid tegen haar burgers. Mannen en vrouwen zijn tientallen malen geïnjecteerd met onbekende stoffen. Een vrouwelijke arts die weigerde in te enten zonder te weten met welke stof ze werkte, verdween anderhalf jaar de gevangenis in. De vrouwen en mannen van het leger waarover Amerika zo trots op gaf in de januaridagen van 1991, blijken nu uitgeput, zijn hun lichamelijke weerstand kwijt, zijn niet meer in staat te werken, hebben vernielde inwendige organen en verwekken of baren kinderen met vreemde ziekten en huidaandoeningen. Ik heb het programma met ontzetting bekeken. Maar niet zonder de vraag aan al die klagende Amerikaanse burgers op mijn buis: jullie hielden je toch doof voor wat er met de Indianen gebeurde bij uraniumwinningen en kernproeven in jullie land? Nu blijken de 'eigen' burgers evenmin veilig voor het militair-industrieel-complex; laat ik die oude term maar weer eens van stal halen. Zoet gehouden met de Amerikaanse droom, waaraan ook president Clinton voortvarend verder werkt, mag men hopen dat na deze onthullingen de Amerikaanse burgers eindelijk eens hun luchtkastelen opblazen en de realiteit van hun land onder ogen gaan zien.

De derde reden is mijn ongerustheid dat Nederland niet reageert. Kort na de schrikbarende onthullingen vind ik president Lubbers in de stoel bij Clinton. Geen woord over de misdaden

van de bevriende mogendheid, die, de meetlat hanterend die Hitler en Saddam Hoessein zijn aangelegd, fascistisch worden genoemd.