

# Op weg naar tweeduizend (1995)

**Sieth Delhaas**

Nieuwsbrief *Vrouw, Geloof, Leven*, Roermond november 1995

‘Beijing’ is voorbij. De officiële Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie en het NGO- Forum (Niet Gouvernemente Organisaties) hebben beide veel aandacht gekregen in de media. Het voor vrouwen buiten verwachting gunstig uitgevallen slotdocument is vooral te danken aan die publiciteit. Publiciteit die kon ontstaan ten eerste omdat vrouwen wereldwijd al minstens een jaar tevoren en tijdens de conferentie in Beijing keihard gewerkt en gelobbyd hebben om regeringsdelegaties met hun wensen en eisen onder druk te zetten.

Dat was grage kost voor de media.

Het tweede punt is dat voor het eerst veel vrouwelijke journalisten die achter de vrouwenzaak staan, die publiciteit hebben verzorgd. Een jonge journaliste die mij interviewde vertelde dat er uit haar jaar (van de Academie voor Journalistiek waar zij haar opleiding kreeg) vijf vrouwen vanuit hun werk naar Beijing werden gestuurd. Dat is een heel gunstige ontwikkeling!

‘Beijing’ is voorbij, maar het werk moet nog beginnen. Dat werk moet door de vrouwen aan de basis worden voortgezet. Het liefst met behulp van allerlei niet-gouvernementele organisaties. Het is belangrijk, dat de druk thuis op de eigen regeringen, om de verklaringen uit het Plan voor actie uit te voeren, wordt voortgezet.



## Religie en spiritualiteit

Eén van de gevolgen van ‘Beijing’ zie ik vooral in de contacten tussen moslims en christenen in de komende tijd. Tijdens de tientallen workshops die op het Forum werden gehouden over religie en spiritualiteit trof mij het verlangen dat door vrouwen van verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden werd uitgesproken naar vreedzaam samenleven over religieuze grenzen heen. Vrouwen van over de hele wereld wisselden met elkaar gedachten uit over zowel de waarden als de negatieve invloeden van godsdienst en geloofstradities op het leven van vrouwen. Het verzet tegen de verregaande invloed van patriarchale religies op het dagelijkse leven van vrouwen was voortdurend onderwerp van gesprek. Tegelijkertijd was het de basis van het grensoverschrijdende gesprek tussen vrouwen vanuit de verschillende achtergronden.

Om het uitgesproken verlangen naar vreedzaam samenleven tussen vooral moslims en christenen vorm te geven, zou het contact in onze eigen leefsituatie kunnen worden gezocht en het gesprek kunnen worden voortgezet dat in Beijing is begonnen.

Het belang ligt wat mij betreft vooral in de verandering die daarmee ingezet kan worden in de invloed die vrouwen van verschillende achtergrond zelf kunnen uitoefenen op de inhoud van de tot nu toe patriarchale religies. Wellicht zelfs de verandering van die religies zelf. Daarnaast kan het contact over religie en spiritualiteit positieve invloed hebben op de etnische spanningen die in onze samenleving steeds sterker worden. Contacten over samenwerking zouden moeten uitgaan en worden gezocht vanuit en met officiële landelijke organisaties, omdat dit plaatselijk vaak mislukt door onbekendheid met elkaars cultuur.

## **Katholieken en eigen keuzen**

Weinig is er in Nederland nog bekend over de wereldwijde actie die de organisatie Catholics For a Free Choice (CFFC) zijn begonnen over de status van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

Samen met de Nederlandse Stichting Onderzoek en Voorlichting Bevolkingspolitiek is er een petitie geïnitieerd, waarin er bij de VN op wordt aangedrongen die status van stemgerechtigd permanent vertegenwoordiger te veranderen in een gewone niet-gouvernementele organisatie. Dit initiatief is ontstaan als reactie op alles wat het Vaticaan heeft ondernomen tijdens de voorbereidende regionale bijeenkomsten van de Wereldvrouwenconferentie in Cairo in 1994. Het optreden van het Vaticaan werd door CFFC gezien als schadelijk voor vrouwen en haar zelfbeschikkingsrecht. Verschillende wereldwijde netwerken ondersteunen de petitie.

Vooraf in de workshops van Latijns-Amerikaanse vrouwen werd woedend gereageerd op de houding van de Heilige Stoel, die – zoals zij vinden – vrouwen in het Zuiden uitspeelt tegen feministen uit het Noorden.

De politieke en historische achtergrond van de status van de Heilige Stoel en de al of niet terechte invloed daarvan op het leven van vrouwen wereldwijd, zou een belangrijk thema kunnen zijn voor de discussie op weg naar tweeduizend. Lobby en druk van vrouwen wereldwijd zullen nodig zijn om die status te wijzigen, want de macht van de Heilige Stoel is groot, ook binnen de VN.