

Heiligheid, we redden ons wel zonder u (1981)

Sieth Delhaas

OPZIJ, april 1981

Inleiding

‘Heiligheid, mag ik u dringend verzoeken NIET naar Nederland te komen? We redden ons wel zonder u. We redden ons wel, mannen en vrouwen, die zorgvuldig op zoek zijn naar wat in onze wereld écht een blijde boodschap van bevrijding is.’

Zo begint Irmgard Busch (32), studente theologie aan de KTH te Tilburg haar open brief aan de paus. Samen met enkele medestudentes stelde zij een brief op. Niet met de bedoeling deze te versturen. Wèl om nu eens onder woorden te brengen hoe zij tegenover het gezag van paus en bisschoppen staan en waar zij zichzelf in de hele structuur van de kerk zien.



Verstuurd

Op een vormingsweekend over ‘Kerk, geloven en de vrouw’, in december jl. in Aardenburg, waar Irmgard een inleiding heeft gehouden, is deze brief gelezen en bediscussieerd. Irmgard: ‘Ik wilde deze vrouwen er over aan het denken zetten en reacties uitlokken, of die paus ons echt nog iets zegt. Hun eerste vraag was: wanneer heb je die verstuurd? En toen ze hoorden, dat het niet de bedoeling was hem naar de paus te sturen, maar eerder als een plaatsbepaling van de vrouw in de katholieke kerk was bedoeld, vonden ze het jammer, dat de paus hem niet in de bus zou krijgen, om de rake taal. Ik ben er door de gesprekken tijdens dit weekend achter gekomen, dat deze vrouwen veel verder van de kerk af staan, dan ik vermoedde.’

‘Paus’, gaat de brief verder ‘naarmate u vaker op tournee gaat, des te heftiger denk ik, dat u maar beter thuis kunt blijven. Die flinke voorzitter van vrouwelijke religieuzen, die U in het openbaar vroeg om vrouwen als gelijkwaardigen te beschouwen in Uw kerk hebt U gewoon voor joker laten staan door Uw antwoord. Op de vragen van de moedige jonge Duitse vrouw bent U niet ingegaan. Ook het gemak waarmee U de pogingen van bepaalde mensen om dingen eens met andere ogen te bekijken dan de Uwe de grond in hebt geboord, heeft velen een knauw gegeven.’

Machtsmisbruik

‘Vertel aan ouders, wiens kinderen niet kerkelijk willen trouwen of die hokken, dat het kerkelijk huwelijk niet altijd heeft bestaan en heb het niet steeds over “in staat van zonde verkeren”. Vertel aan de priesters en aan allen, dat uw voorvader het celibaat heeft ingesteld. En vertel ook eens’, aldus een ander stuk uit de brief, ‘dat niet alleen de antichrist, maar ook de kerk zich schuldig maakt aan machtsmisbruik, uitbuiting, inspelen op angsten om

er zelf voordeel uit te slaan. En tenslotte nog dit, heilige vader, en dit ligt me bijzonder na aan het hart: laat niet toe, dat wij vrouwen voor iets moeten blijven vechten waar wij al sinds de schepping van de eerste vrouw recht op hebben, namelijk net zo mens te zijn als de man.

Als U niet kunt luisteren naar mij en al die andere gelovigen en ons niet serieus neemt, dan bevestigt U de verstarring en de ongeloofwaardigheid. Laat dan Uw reis naar Nederland maar zitten, we redden elkaar wel.'