

# Vrouwen die toch in de kerk blijven (1979)

*Sieth Delhaas*

Trouw, april 1979

## Inleiding

Driebergen – “Ontstellende verhalen krijg ik tijdens mijn huisbezoeken te horen. Achter de zilveren en gouden huwelijksfeesten gaat een wereld van tragedies schuil van vrouwen, die hun man haten. En steeds vaker maak ik mee, dat vrouwen op hoge leeftijd nog een scheiding willen aangaan.” Dit vertelde een deelnemster tijdens een kadertraining feministische theologie, die het vormingsinstituut ‘*Kerk en Wereld*’ te Driebergen is begonnen.

Huwelijksmoeilijkheden bij echtparen, waarvan de vrouw zich met emancipatie of feminisme gaat bezighouden, worden steeds vaker geconstateerd, meenden meerdere deelnemsters. En het gevaar bestaat, dat feminisme als oorzaak zal worden aangewezen in plaats van de toch nog altijd afhankelijke positie van de vrouw. Daarom is besloten, dat een aantal vrouwen, die ook zelf met dit probleem worstelen, zich over vraagstukken, die verband houden met feminisme en het bestaande huwelijkspatroon zullen buigen.

Men wil zich vervolgens tot de kerken wenden met het verzoek op dit verschijnsel attent te zijn. Wellicht dat hier bijzondere pastorale begeleiding moet worden gegeven. Tegelijkertijd wil men pleiten voor meer acceptatie van andere samenlevingsvormen omdat het huwelijk in de traditionele vorm vooral de vrouw te grote beperkingen oplegt.

In tegenstelling tot eerdere cursussen over feminisme en theologie die op “*Kerk en Wereld*” werden gehouden, hebben zich voor deze kadertraining vrouwen gemeld, die niet teleurgesteld de kerk hebben verlaten, maar die binnen de kerk willen blijven vechten voor een gelijkwaardige plaats. De eerste training is besteed aan uitwisseling van ervaringen van wat er plaatselijk al op gang is gekomen. Er zijn verschillende methodieken doorgenomen om met vrouwenpraatgroepen aan de slag te gaan.

## Bijbeluitleg

Er is een groeiende behoefte aan een bijbeluitleg, waarin ook vrouwelijke ervaring en gevoelens een plaats krijgen. Hoe men daarmee zelf aan de gang kan gaan liet de theologe Ida Eldering uit Assendelft de cursisten zien aan de hand van drie uitgangspunten:

- lees en herlees het verhaal;
- identificeer je met de personen;
- kijk naar Jezus en ontdekken we ook zogenaamde vrouwelijke karaktereigenschappen in hem?

Het gekozen bijbelgedeelte Johannes 8 vers 1 tot 11, dat vertelt van de overspelige vrouw, leende zich hiervoor uitstekend.

Toch hadden al meerdere cursisten in het verleden de nare ontdekking gedaan, dat als zij bij mede kerkleden met een eigen uitleg komen en vaststaande begrippen daarmee aantasten. dit

niet wordt gewaardeerd. Hoewel het toch een goed reformatorisch gebruik is, dat iedere gelovige zelf de bijbel leest.

Hoewel het ambt in bepaalde kerken voor vrouwen open staat wordt dit nog niet als een teken van gelijkwaardigheid gezien. Vrouwelijke ambtsdragers merken keer op keer, dat de functies in de kerken door de jaren heen zo door mannen zijn gevormd en inhoud hebben gekregen, dat zij er zich niet in thuis voelen. Te meer omdat de vrouw geen gelegenheid wordt gegeven deze taken aan te passen aan haar eigen belevingswereld. Een voorbeeld van goede wil mag de hervormde gemeente van Epe wel genoemd worden. Twee vrouwelijke ambtsdragers mochten op kosten van deze gemeente de kadertraining volgen om daarvan ook de vruchten in hun kerk te kunnen plukken.

## Beweegreden

Een ander punt waaraan in een speciaal daarvoor te houden bijeenkomst aandacht zal worden besteed is de vraag naar wat vrouwen beweegt binnen de kerk te willen blijven, en zich in te zetten vanuit feministisch perspectief. Van de kant van andere feministische bewegingen wordt hen vaak verweten, dat zij vasthouden aan een vrouwonderdrukkend instituut als de kerk.

Ook in mei zal er nog een weekend kadertraining worden georganiseerd op 'Kerk en Wereld'.

