

# De dames krijgen de geest nog wel (1987)

## Sieth Delhaas

Bahai-bijeenkomst - Den Haag, 1987

In een interview met de overleden Franse filosoof Michel Foucault las ik dit in mijn oren als nauw verholen *Schadenfreude*-klinkend zinnetje: 'De dames krijgen de geest nog wel'. De filosoof gebruikt dat in zijn antwoord over hoe er in het verleden geschiedenis is geschreven: namelijk slechts over veldslagen, koningen en instituties, En de snuggerste historici zijn er nu ook achter, dat je ook geschiedenis van gevoelens, gedragingen en het lichaam kunt schrijven. En dan zegt hij dat de geschiedenis van het Westen onlosmakelijk verbonden is met de manier waarop 'waarheid' is geproduceerd en haar beslag krijgt, dat zullen ze spoedig inzien. De dames krijgen de geest nog wel.



Een groot aantal vrouwen heeft die geest intussen gekregen. Sinds nog geen 20 jaar. Betekent het dat daarmee de vrede dichterbij gekomen is?

Welke vrede bedoelen we dan?

Dat soort vrede waarmee vrouwen zich sinds eeuwen altijd hebben mogen bezig houden? De rommelopruimsters, pleisters plaksters, troosteressen in het kielzog van de mannelijke helden en oorlogsvoerders?

Nee, dit soort vrede geven de dames van vandaag aan de heren zelf cadeau.

De dames die de geest hebben gekregen willen het over een ander soort vrede hebben. Een vrede die niet begint met het alle energie stoppen in het tegenhouden van kruisraketten. Die moeten er natuurlijk niet komen. En daar stoppen deze dames heel veel energie in.

Maar meer energie stoppen deze dames in het rooien van de wortels van dit superman machtssymbool hebzucht, onrechtvaardigheid, leugen.

Zich voedend door deze wortels is er door de eeuwen heen een mannelijke dominante macht ontstaan, die zich al naar gelang tijd en plaats gemanifesteerd heeft in bepaalde gedaanten. Als feodale macht, als vorst, als grootgrondbezitter, als grootindustriële, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Die dominante groep machthebbers heeft zich in principe ontdaan van de helft van de mensheid: de vrouw.

Door haar als wezen, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak minderwaardig te verklaren, is zij in het verre verleden als tegenstandster uitgeschakeld.

Zij is tot eerste der slaven geworden. Daarna zette de superman zijn verdeel-en-heerssysteem voort.

Het vervelende was en is, dat de godsdienst in onze westerse samenleving – het christendom/de kerk – die onderwaardering niet alleen, maar ook de dominante man-en-macht heeft gelegitimeerd. Daaraan is dan nu een einde gekomen.

Ik bedoel niet aan die legitimatie.

Maar aan het gegeven, dat de dames zich nog langer de onderwaardering laten welgevallen.

De dames hebben de Geest gekregen.

Feministische theologes hebben het dan over de Geest, die door de jood, bijgenaamd Christus is beloofd aan mensen die na Hem in Zijn geest , verder wilden handelen.

Die Geest leeft in conflict met de bestaande orde.

Dus als de dames het over vrede gaan hebben, gaan daar heel wat conflicten aan vooraf. Want wij, de dames hebben geconstateerd, dat er van deze samenleving, van godsdienst en cultuur echt helemaal niets deugt. Van den beginne aan.

Alles moet dus veranderen. Dan pas kan er vrede zijn.

Er valt dus op de dames niet meer te rekenen, heren!